

Naturfotokurs / läger i Ramsvik

Boende på Ramsvik Stugby & Camping.

Kursen riktar sig i första hand till personer som vill känna ett välmående i naturen och lära sig mer om att avbilda naturen med sin kamera på ett grundläggande sätt. Inga krav på kamerautrustning, mobilkamera funkar bra. Kursen hålls fredag till söndag.

Under helgen vandrar vi i den vackra naturen i Ramsvikslandet. Vi tar in alla intryck i lugn takt. Vi pratar om bildkomposition, landskap, närbild, olika ljusförhållanden, vinklar och fotografering vid olika tidpunkter på dagen. Vi tar god tid på oss och tar in alla detaljer i naturen. Det här är en måbrakurs!

Pris 5800kr inklusive moms för boende i dubbelrum. Frukost, lunch, fika och middag ingår. Medtag egna lakan och handdukar. Enkelrum finns mot tillägg.

Program: (Kan komma att justeras vid behov)

Fredag

16.00 Vi möts vid Ramsvik Stugby och tilldelas vårt boende

17.00 Träff i restaurangen, där jag berättar om kursen och en liten föreläsning

18.30 Middag

20.00 Kvällsvandring och fotografering om vädret tillåter

Lördag

06.00 Vandring i omgivningarna och fotografering för den som vill

08.00 Frukost

09.00 Genomgång av dagen och lite kamerateknik

10.00 Vi vandrar och fotograferar

12.00 Lunch ute om vädret tillåter

13.00 Vi fortsätter vandringar och fotografering

16.00 Fika och samtal om bilder och upplevelserna från dagen samt bildredigering

18.30 Middag

20.00 Kvällsvandring och fotografering om vädret tillåter

Söndag

06.00 Vandring i omgivningarna och fotografering för den som vill

08.00 Frukost

09.00 Genomgång av alla intryck och tankar

10.00 Vi vandrar och fotograferar

12.00 Lunch ute om vädret tillåter

13.00 Vi fortsätter vandring och fotografering

15.00 Fika och avslutning och summering av helgen

16.00 Avfärd hemåt

”Take nothing but pictures.

Leave nothing but footprints.

Kill nothing but time.” – John Muir